



obs Buttinga,
Buttingasingel 10a,
8431 AV Oosterwolde
0516-514238
info@obsbuttinga.nl
www.obsbuttinga.nl

NIEUWSBULLETIN

2017-2018 nr. 1

1 september 2017

ACTIVITEITENOVERZICHT:

maandag	4-9-2017	Eerste schooldag, start van schooljaar 2017-2018
dinsdag	5-9-2017	
woensdag	6-9-2017	
donderdag	7-9-2017	
vrijdag	8-9-2017	
Zaterdag	9-9-2017	
Zondag	10-9-2017	
Maandag	11-9-2017	
Dinsdag	12-9-2017	
Woensdag	13-9-2017	
Donderdag	14-9-2017	
Vrijdag	15-9-2017	
Zaterdag	16-9-2017	
Zondag	17-9-2017	
Maandag	18-9-2017	
Dinsdag	19-9-2017	
Woensdag	20-9-2017	
Donderdag	21-9-2017	
Vrijdag	22-9-2017	
Zaterdag	23-9-2017	
Zondag	24-9-2017	
Maandag	25-9-2017	
Dinsdag	26-9-2017	
Woensdag	27-9-2017	
Donderdag	28-9-2017	
Vrijdag	29-9-2017	

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:

Wij hebben er zin in!

Alle teamleden hebben genoten van een fijne vakantie. Wij hopen alle kinderen met hun ouders ook.

In de vakantie is er heel veel gebeurd bij ons in de school. U heeft het een beetje kunnen volgen via onze facebookpagina. Het is vast even wennen aan de nieuwe indeling van het gebouw, nieuwe collega's en de nieuwe materialen die we kunnen gebruiken. Wij verwachten dat we in het nieuwe schooljaar met z'n allen weer veel plezier zullen hebben en dat we fijn met elkaar kunnen samenwerken

Korte nieuwsbrief

We starten het schooljaar met een korte nieuwsbrief. Maar wel met een leuke column van Sione. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van onze computers. (dit was tijdens de verbouwing niet mogelijk). Zo spoedig mogelijk zullen wij u verder informeren. Dan zullen de nieuwe collega's zich ook nader voorstellen.

Bezichtiging

Wij kunnen ons best voorstellen dat u graag met eigen ogen wil zien hoe onze school is geworden. Maandagochtend van **8.30-9.00 uur zijn alle ouders welkom** om te komen.



**obs Buttinga,
Buttingasingel 10a,
8431 AV Oosterwolde
0516-514238
info@obsbuttinga.nl
www.obsbuttinga.nl**

Nieuw schooljaar, nieuwe manier van starten van de dag

Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën mee. Vanaf dit schooljaar willen we graag de dag op een andere manier starten dan we gewend waren. Voor de hele school geldt dat we de kinderen ontvangen bij de deur van het klaslokaal. We werken met twee bellen. De "eerste" bel gaat om 8.20 uur, kinderen kunnen naar binnen en gaan in de klas en op hun eigen plek zitten.

Leerkrachten staan bij de deur van het klaslokaal, begroeten de kinderen en houden toezicht in de klas. Om 8.30 uur gaat de "tweede" bel. Alle kinderen moeten dan in de klas zijn en de lessen beginnen. Kinderen van groep 1/2 a en 1/2 b mogen door hun ouders in de klas gebracht worden tussen 8.25 uur en 8.30 uur. Om te wennen mogen de kinderen van groep 3 tot aan de Herfstvakantie ook nog door ouders in de klas gebracht worden.

Dit betekent dat er geen pleinwacht (toezicht door school) is voor dat de school in gaat. Uiteraard mogen kinderen en ouders op het plein.

Dit betekent ook dat er, voordat de lessen beginnen, alleen de meest urgente zaken aan de leerkrachten kunnen worden doorgegeven door ouders. Of een boodschap kan met een briefje aan de leerling worden meegegeven. En afspraken voor gesprekken kunnen altijd via mail of telefonisch worden gemaakt, na 14.15 uur.

We kiezen voor deze manier om een aantal redenen; organisatorische (op tijd starten van de lessen, geen pleinwacht door leerkrachten, gesprekken met ouders over kinderen na schooltijd), pedagogische (persoonlijk contact met de kinderen bij de deur van de klas, zelfstandigheid bijv. op tijd binnen zijn).

In het kort:

8.20 uur	eerste bel, kinderen mogen naar binnen
8.30 uur	tweede bel, iedereen moet binnen zijn, lessen beginnen
Groep 1/2a en 1/2b mogen door ouders in de klas gebracht worden	
Groep 3 mag in de klas gebracht worden tot aan de Herfstvakantie	
Gesprekken over uw kind graag op afspraak(mail of telefonisch) plannen na 14.15 uur.	

Leerlingen ophalen van school

Graag willen wij u nogmaals attenderen op de schriften in de hal bij de kleuters. Hierin kunt u aangeven wie uw kind ophaalt. Het komt weleens voor dat wij diegene niet (goed) kennen. Voor ons en voor uw kind is het van groot belang dat wij weten wie uw kind komt halen.

Ook doen we een dringende oproep om bij het halen van de kinderen zo dicht mogelijk bij de ingang van het pleinhok te komen staan zonder andere weggebruikers (het is tenslotte een fietspad) te hinderen.

Als laatste doen wij een beroep op uw morele besef door het roken uit te stellen tot een ander moment. Wij vinden het geen goed voorbeeld voor de kinderen van onze school. Uiteraard is verbieden niet aan de orde, maar een oproep voor de gezondheid van de kinderen, met ouders als voorbeeld, moet kunnen.

In verband met de bezichtiging gaat bovenstaande vanaf dinsdag in!



**obs Buttinga,
Buttingasingel 10a,
8431 AV Oosterwolde
0516-514238
info@obsbuttinga.nl
www.obsbuttinga.nl**

NIEUWS VAN DE GROEPEN:

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:

COLUMN: SIONE

De vakantie is weer voorbij, iedereen weer aan het werk en de kinderen weer naar school. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Gelukkig ... denk ik er stiekem achteraan. En daarin ben ik waarschijnlijk niet de enige.

Mijn kinderen waren echt aan vakantie toe. We hadden dan wel laat vakantie maar ook bij een vroegere vakantie waren ze er aan toe geweest ... de bekende laatste loodjes zijn gewoon het zwaarst. Als het einde in zicht is dan is het ineens bijna niet meer vol te houden.

De eerste vakantieweek waren de kinderen in een verhoogde staat van lamlendigheid. Te laat naar bed, langer in bed, heeeel lang in pyjama blijven lopen en een beetje op de bank hangen met de tv of iPad. Laat ze maar, ze zijn moe en moeten er maar een beetje van genieten. Ons werk op de boerderij ging gewoon door.

De 2^{de} week gingen wij een weekje kamperen. Voor de kinderen in de "niets moet alles mag modus". Er was een leuk en enthousiast animatieteam op de camping dus ze werden wel bezig gehouden. Spelen met andere kinderen, veel zwemmen, om 22u nog eens uit de speeltuin komen etc. wijzelf gingen om de beurt naar huis om het werk op de boerderij te doen. Voor ons heel onrustig maar de kinderen hebben een fantastische week gehad.

De derde week was ineens een hoop ruzie en gedoe. Vermoeide kinderen, steeds ruzie, niets van elkaar kunnen hebben. Veel brandjes blussen. Dus wij deden dapper pogingen om ze weer een beetje op tijd in bed te krijgen. Saar begon elke dag te vragen wanneer ze weer naar school mocht. "Mama ik vind de vakantie zo lang" Oei ... dat worden nog een paar lange weken voor haar dacht ik nog.

We hebben leuke dingen gedaan, de kinderen zijn nog uit logeren geweest, maar je kunt niet elke dag weg en elke dag leuke dingen doen. Wijzelf hebben geen vakantie omdat ons werk altijd doorgaat dus het is altijd een beetje schipperen en als er bijvoorbeeld gekuild moet worden dan moet dat gebeuren. En dan moeten de kinderen zichzelf wat meer vermaken.

Als jullie dit lezen dan zitten ze weer op school, maar ik zit dit nu dus te schrijven in de laatste vakantie week ... En ik kan jullie verklappen: Ik ben er klaar mee. Van mij mogen ze wel weer. De kinderen zijn er ook wel weer aan toe. Merk dat ze weer hongerig worden, kibbelen en zeuren. "Mama mag ik ... mama dit, mama dat, mama zus en mama zo" ik word er af en toe gek van. Wat was ik trots toen ze als ukkepuk voor het eerst "mama" zeiden. Nu zou ik haast wensen dat ik het ze nooit geleerd had.

Maar goed, maandag weer naar school, ik kijk ernaar uit. Ondanks het weer vroeger opstaan en de drukte `s ochtends. Want eerlijk is eerlijk... ik had dan geen vakantie maar ik heb `s ochtends wel rustiger aan gedaan, wat langer liggen, kalveren wat later voeren etc. Nu moet al het werk weer voor 8u in de ochtend klaar zijn. Dat zal wel weer wennen worden. Maar wat ga ik genieten van dat ze weer naar school zijn. Kom ik weer aan extra dingen toe. En de kinderen? Saar staat te popelen om te starten in groep 3 want nu gaat ze aan het werk. Stefan gaat altijd al graag naar school en is nu erg nieuwsgierig naar hoe de school is veranderd door de verbouwing.

We gaan weer naar school YES!!!